

## Zaterdag 19 december 2021 : Kersttocht - Wijtschate

<b>Startplaats :</b>	O.C. De Klaverhulle Schoolstraat 12B, 8953 Wijtschate (Heuvelland)	
<b>Afstanden en starturen :</b>	07u30 tot 15u00	3,5 km & 7,6 km
	07u30 tot 14u00	10,4 km & 12,2 km
	07u30 tot 13u00	21 km
<b>Aankomst :</b>	Aankomst dient bereikt vóór 17u00	
<b>Inschrijvingsprijs :</b>	Federatieleden :	1,50 EUR
	Niet-federatieleden :	2,50 EUR

### Kersttocht – WIJTSCHATE

Een glooiend landschap, met zicht op de Kimmel-, Rode- en Zwarteberg. Bunkers en mijnschachten zijn stille getuigen van de oorlog die het landschap in dit deel van Heuvelland meer dan elders littekende. In de verte doemt de Vredestoren van Mesen op, een monument opgericht ter herinnering aan alle Ierse soldaten gesneuveld in de West-Vlaamse klei. Bij helder weer ligt Rijsel, zo'n 40 km verderop, te blinken in de zon. De soldaten liggen in idyllische kerkhoven, de bunkers zijn erfgoed, in de Westhoek lijkt alles een Toscaans landschap. Maar onder de weiden en in de bossen gapen de littekens van de Grote Oorlog.



#### 3,5 km

De kleinste afstand is volledig verhard en passeert de Britse militaire begraafplaats Torreken Farm Cemetery No.1. Deze begraafplaats ligt midden in het veld, zo'n 870 m ten zuidoosten van het dorpscentrum en is bereikbaar langs een pad van 210 m in de Lange Bunderstraat. Hitler zou hier in de buurt gewond geraakt zijn in WOI. Het 16de Beierse Reserve Infanterie Regiment, waartoe Hitler behoorde, verloor hier de helft van zijn soldaten.

#### 7,6 km

De 7,6km volgt de kleinste afstand en gaat na de rust in OC De Klaverhulle nog de andere kant van Wijtschate verkennen. Loop in de Wijtschatestraat zeker niet

voorbij de Ierse zuiltjes. De twee zuiltjes moeten de heldhaftige inzet van twee Ierse divisies tijdens de grote mijnenslag op 7 juni 1917 duidelijk maken. Het gaat om de protestantse 36ste Ulster Divisie en de katholieke 16de Ierse divisie. Het was de laatste keer in de geschiedenis dat katholieke en protestantse Ieren samen vochten. Daarom heeft deze plek voor de Ieren een bijzonder symbolische waarde.



Iets verderop stappen we het Kampagnebos in. Vanaf 1916 reeds probeerden de geallieerden de Duitse stellingen op de heuvelrug van Wijtschate-Mesen te ondergraven. De Duitsers bouwden als tegenaanval een dertigtal verticale schachten die in de diepte verbonden werden met horizontale tunnels. De Dietrich schacht in het Kampagnebos van Wijtschate is één van die Duitse luisterschachten.

Als we het bos verlaten zien we links 2 mijnkraters bij het bosje genaamd Petit Bois, restanten van de ontploffing van dieptemijnen uit de Eerste Wereldoorlog. Petit Bois was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (derde slag om Ieper). We gaan langs het Kroonaardbos en komen vlotjes aan de start.

---

### 10,4 km

---

De 10,4km start in 't Helleken, het hoogste punt van Wijtschate en geniet van een weids zicht over de omgeving. We gaan richting rust in Wulvergem en krijgen zicht op de Duitse bunker – 'Skip point' (Wijtschate). Deze betonnen constructie bevindt zich aan de Wulvergemstraat, tegenover de hoeve 'Scott Farm'. De militaire post werd in het voorjaar van 1918 opgetrokken door Australische genie-eenheden, als onderdeel van de verdedigingswerken op en rond de heuvelrug Wijtschate-Mesen. Na de rust gaan we tot de Spanbroekmolenkrater. Wat ooit een enorme mijnkrater was, is nu een unieke herinneringsplek, waar bezoekers van heinde en ver komen bezinnen en herdenken. We vervolgen onze tocht richting Kampagnebos.



---

### 12,2 km

---

De 12,2km gaat mee met de 10,4km maar neemt nog de onverharde weg in de Wulvergemstraat. Bij de Kruisstraat op de West-Vlaamse heuvelrug liggen twee mijnkraters, afkomstig van de ontploffing van Britse dieptemijnen op 7 juni 1917. Een derde krater werd in 1972 gedempt. De kraters bij Kruisstraat zijn relictten van de mijnenslag van 7 juni 1917. Kruisstraat was één van de 11 locaties langs het front in de Wijtschateboog waar de Britten drie dieptemijnen plaatsten als voorbereiding op een geallieerd offensief. Na de rust laten we de Pool of Peace rechts liggen en genieten nog wat van het uitzicht op de Kemmelberg om met de 12,2km het Kampagnebos in te duiken richting start.

## 21 km

De 21km volgt de 12,2km tot aan de rust. Na de rust maken een haakse bocht, een stukje onverhard, evenwijdig lopend met de Douve, en het "Quentin Cabaret Military Cemetery" sturen ons al gauw het dorp uit in de richting van 'le Rossignol', de Douvevallei en de hoger gelegen Rosenbergheuvel. Iets verder rechts ligt de 'enclave van Mesen', een stuk gebied behorend tot Mesen maar volledig ingesloten door Heuvelland en het nabije Waasten. Uitkijkend op de prachtig glooiende Douvevallei vervolgen we onze weg, stappen heel sporadisch eventjes op Waals grondgebied, terug naar De Walvis. In het spoor van de 12,2km gaan we naar de start. Niet ver van de kerk zien we the Miner, een realisatie van de heer Jan Dieusaert uit Oostduinkerke. The Miner beeldt een Engelse tunneller uit die diep onder de grond een gang aan het graven is onder de Duitse stellingen op de heuvelrug Wijtschate-Mesen. Het kunstwerk verwijst naar de Mijnslag 1917.

