

Zondag 25 februari 2018 - Geuzentocht - Nieuwkerke

Startplaats:	Ontmoetingscentrum " 't Seultje " Seulestraat 47 8950 NIEUWKERKE
Afstanden & Starturen:	07u30 tot 15u00 5 km & 11 km & 13 km 07u30 tot 13u00 15,4 km 07u30 tot 12u00 19 km 07u30 tot 11u00 23,6 km 07u30 tot 11u00 29,6 km
Aankomst:	De aankomst dient bereikt vóór 17u00
Inschrijvingsprijs:	1,50 EUR (0,40 EUR korting voor federatieleden)

Geuzentocht – Nieuwkerke

Nieuwkerke, één van de 8 gemeenten die Heuvelland rijk is, produceerde in 1550 ruim 17000 stuks laken. Veel meer dan in Brugge, Ieper of Antwerpen. Veel mensen kwamen hier dan ook wonen en werken. Enkele jaren later echter liep het helemaal verkeerd. De wol toevoer werd heel duur en de werkmensen konden niet meer uitbetaald worden. Armoede, honger en kou verdeelde het dorp. Het volk kwam in opstand, de opstandelingen werden "geuzen"



genoemd afgeleid van het Franse woord "les gueux" wat armoezaaiers of bedelaars betekent. Zij bedachten heel wat manieren om hun protest te uiten. Onder meer door het schrijven en zingen van geuzenliederen of protestliederen. In de 16^{de} eeuw was dit gevaarlijk.. Ene Willem Cousture reageerde heel fel tegen de machthebbers in zijn liedjesteksten. Hij werd aangehouden, gemarteld en op 16 juli 1530 als eerste terechtgestelde op de Ravensberg onthoofd. De Ravensberg, ook wel Gravenberg of Ravelsberg stond hierdoor toen bekend als Galgenberg omdat de top namelijk bekroond werd door de executieplaats. De lijken werden als afschrikkingsmiddel tentoon gesteld tot de raven geen honger meer hadden..

5,0 km

Via de Steenwerkstraat komen we aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Door de nieuwe verkaveling gaan we richting de Trompe en onverhard wandel je over het Sint-Annabrugje, dat in de volksmond al gauw de naam Pont d'Amour kreeg. Het was immers een trekpleister voor heel wat verliefde koppeltjes. Het gaat om een stenen brugje over een oude tramweg. We vinden onze weg terug naar de start via Clarebout Potatoes. Alom gekend.

11,0 km

De 11km laat de kleinste afstand achter aan de Rozestraat en gaat onverhard verder naar de rustpost aan de Zwartemolen. We nemen de Papenstraat, een dicht begroeide en dikwijls natte holle weg. Restant van een oude Romeinse heirweg. Zeshonderd meter verder komen we in de Heirweg en gaan naar de start.



De walletjes van Amsterdam zijn bekend om heel andere redenen ... maar de Heuvellandse Walletjes, genoemd naar heerlijkheid Waldries die er net tegenover lag, zijn minstens even aantrekkelijk. Bovenop die heuvel, vlakbij het centrum van Nieuwkerke, krijg je bij helder weer een van de mooiste panorama's over de hele Westhoek en Noord-Frankrijk. In het zuiden zie je de skyline van Rijsel, Armentiers en de terrils van

Loos en Gohelle. Naar het noorden zie je de eerste heuvelrij van Casselberg over de Katsberg, Zwarteberg, Rodeberg, Scherpenberg tot de Kimmelberg.

13,0 km

We volgen de 11km maar na de rust gaan we richting de noemenswaardige Breemeersen. Het gebied zelf is niet vrij toegankelijk, maar je kan genieten van een prachtig panorama over



het gebied. De Breemeersen zijn een groot graslandgebied in de Leievallei met een lappendeken van weilanden, hooilanden en hooiweiden met daarin heel wat waardevolle poelen, sloten en houtkanten. Aan de Kruistombe in de Eikelstraat lees je onderaan het bijschrift (foto) dat genoeg zegt.. Het Westhof Farm Cemetery wat verderop herinnert ons aan een ver maar nog levendig oorlogsverleden.

15,4 km

De 15,4km volgt de 13km maar doet nog een extra lus vóór het einde. Let hier vooral op de betonnen constructie. Bewaard gedeelte van een grotere constructie, nu nog grosso modo 450 x 200cm groot. De geschiedenis van 'Cense Westhove' gaat terug tot de middeleeuwen, toen een motte werd aangelegd rondom een kasteeltje, dat toegankelijk was via een ophaalbrug. Dit kasteel fungeerde als zetel van de heerlijkheid 'Westhove'. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de boerderij gedeeltelijk vernield. Vermoedelijk maakte de betonconstructie deel uit van een grotere constructie (die naderhand grotendeels werd afgebroken?). De nabijgelegen boerderij, door de Britten 'Westhof Farm' genoemd, werd door de Nieuw-Zeelandse Divisie in mei en juni 1917 als hoofdkwartier gebruikt. In het spoor van de 13km gaan we naar de start.

19,0 km

De 19,0km volgt de 13km maar maakt na de rust een lus richting Coin Perdu. Te midden van nergens staat hier een tankstation en een ruime winkel. Gelegen pal op de grens mikt men duidelijk op een Frans publiek.

23,6 km

Deze afstand volgt de 15,4km maar maakt een extra lus over de grens. We lopen op de GR128 op grondgebied Bailleul. In Frans-Vlaanderen zijn vele straatnamen op het platteland nog in het "Vlaemsch" gespeld. Mooie voorbeelden zijn "Schoonemaegdstraete" en "Eeckelstraete" (aan onze kant is dat netjes de Eikelstraat). In de stadskernen zijn de straatnamen in het Frans. We nemen de Ravensberg voor ons rekening en lopen rakelings langs de Mont de Lille. We krijgen een magnifiek zicht op de stad Bailleul. Na een tweede rust gaan we met de 15,4km verder naar het eindpunt.

29,6 km

De grootste afstand kan van alles meegenieten en neemt alle lussen voor zijn rekening. Zeker de moeite waard om in Belle de ferme brasserie Beck eens te bezichtigen. Je ziet drie hectare hoppevelden die in een lange sliert naar de boerderij leiden. Sinds 1994 brouwt de familie Beck hier haar eigen bier, Hommelpap. Tevens worden er echte Vlaamse paarden gefokt.