

## Zondag 11 november 2018 - Hellegattocht – De Klijte

<b>Startplaats:</b>	Ontmoetingscentrum " De Fontein " Dikkebusstraat 30 8954 HEUVELLAND (De Klijte)
<b>Afstanden &amp; Starturen:</b>	07 u tot 15 u: 5,7 km & 9,9 km & 13,9 km 07 u tot 14 u 15,6 km 07 u tot 13 u: 21,8 km 07 u tot 12 u: 27,2 km
<b>Aankomst:</b>	De aankomst dient bereikt vóór 17u00
<b>Inschrijvingsprijs:</b>	1,50 EUR (0,40 EUR korting voor federatieleden)

### Hellegattocht – De Klijte



Op de heuvelflank van de Rodeberg ligt het onheilspellend klinkende Hellegatbos. Laat je niet misleiden door zijn naam dit bos zal je aangenaam verrassen met zijn natuurpracht, diversiteit en prachtige vergezichten. De naam verwijst naar een diep 'ravijn' onderaan de heuvelflank (het 'gat in de helle'; 'helle' betekent 'heuvel'). Vooral in het voorjaar zorgen Bosanemoon en Wilde hyacinten voor een tapijt van witte en blauwe tinten. Aan de voet van de berg, dagzoomt een dikke kleilaag waaruit diverse bronnen ontspringen. Samen met de kinderen kan je het domein verkennen met de speurtocht "Dader gezocht in het Hellegatbos". Een deel van het gebied is ook als speelbos ingericht en je vindt er ook de speelberg De Kosmos. Op 8 oktober 2018 wordt hier dit jaar ook de 4<sup>de</sup> editie van de Highlandrun georganiseerd. Dit vormt dé ultieme obstacle ervaring voor elke liefhebber van sport, hoogtemeters en gigantische hoeveelheden modder.

5,7 km

We starten via woonwijk Zavelkouter en gaan rond de Zavelaar. Vanaf de Scherpenberg is er uitzicht op het bronhoofd en de diep ingesneden bedding van de Bruilloosbeek die verderop in de Kemmelbeek uitmondt. In de volksmond Klein Zwitserland genoemd. Het typisch glooiend karakter van de streek maakt van Heuvelland, voor wie het nog niet wist, een plaats van intense natuurlijke schoonheid. We steken de Dikkebusstraat over en gaan via de Zandberg terug naar de start.

9,9 km

De 9,9km laat de kleinste afstand gaan en neemt richting Loker via de Bruilloos. We passeren het Locre Hospice Cemetery. Het graf van William Redmond, vóór WOI een nationalistisch politicus, is een speciaal graf. Hij is één van de weinige gesneuvelde Britse militairen die niet onder de gekende witte grafsteen ligt zoals alle andere Commonwealth slachtoffers. Major W.H.K. Redmond ligt begraven onder een gebeeldhouwd kruis binnen een perkje afgebakend door ijzerzandsteen. Het kruis

draagt volgende opschriften: "Major W.H.K. Redmond 6th Batt. Royal Irish Rgt Killed in Action" "7-6-1917", "R.I.P.". Zijn graf ligt helemaal afzonderlijk, net naast het "Loche Hospice Cemetery". Onder de schaduw van de Lokerse kerktoren met zijn hoogstgelegen Vlaamse kerkdorpel (75m) wacht de rustpost. De typische 'kantelenlook' van de gerestaureerde Sint-Petruskerk springt daarbij reeds van verre in het oog. Na de rust gaan we richting Scherpenberg waar we de keuze tussen verhard en onverhard hebben. Met de kleinste afstand gaan we naar de start.

13,9 km

De 13,9km gaat mee met de 9,9km maar doet een lus op de Rodeberg, in het Hellegatbos. De Rodeberg is 138 meter hoog. Op de noordelijke en westelijke flank bevindt zich het Hellegatbos, een bosgebied dat als natuur- en wandelgebied dienst doet. De naam van het bos verwijst naar een diepe ravijn onderaan de Rodeberg, het "gat in de helle" waarbij "helle" in de streektaal staat voor heuvel. Op de



noordflank van de Rodeberg werd in 2013-2014 een recreatief landschapspark aangelegd. De 7 hectare grote Kosmossite is opnieuw een parel van openluchtrecreatie. De kuil die ontstaan is na de afbraak van het zwembad is ingericht als amfitheater met onderaan een rond plein dat multifunctioneel kan worden gebruikt. Daarnaast kunnen kinderen genieten van de speelheuvel.

We gaan de trappen op en gaan de straat over naar beneden richting rust Loker. Samen met de kleinere afstanden gaan we naar de start.

15,6 km

De 15,6km volgt het parcours van de 13,9km maar krijgt een extra inspanning. We gaan na de rust tot het Woestenhof en keren in het Hellegatbos terug aan de Rodeberghoeve. Een eerste klim warmt ons op voor de vermaarde hellegattrap. Een ware adembenemende klim.. Even tijd dus om uit te blazen dankzij de Baneberg die ons naar beneden brengt. We genieten nog na langs de recent aangeplante wijnranken van Entre-Deux-Monts in de Oude Bellestraat en gaan voor de 2<sup>de</sup> keer rusten in Loker. Via de Scherpenberg gaan we terug naar de start.



21,8 km

De 21,8km gaat 2 keer rusten in Loker. We laten de Scherpenberg nog even wachten en gaan vooreerst richting Kemmel. De Hofstraat brengt ons naar de Galooie. De Galooie-motte moet wellicht verbonden worden met het geslacht Béthune dat omstreeks 1200 in het bezit kwam van de heerlijkheid Loker. De heren van Loker wierpen vermoedelijk in de 13de eeuw op de oostelijke glooiing van de vallei van de Galooiebeek een motte of een kunstmatig aangelegde aarden heuvel op. Centraal stond de houten toren. Er is de hypothese dat de motte nooit bewoond werd, maar eigenlijk een prestigegebouwwerk was van de heren van Loker om hun 'macht' aan te tonen. Aan het begin van de 15de eeuw kwam deze heerlijkheid in handen van de familie Hornes. In dezelfde periode werd het materiaal van de oude toren gerecupereerd om een nieuwe constructie te bouwen. De motte is gesitueerd op 700

meter van het Lokerhof (Dranouterstraat), het



eigenlijke centrum van de middeleeuwse heerlijkheid. De Galooie-motte is een belangrijk landschappelijk herkenningspunt met een grote historische waarde. Daarom werd de site al in 1981 als monument beschermd. Na een eerste rust gaan we de prachtige Douvevallei verkennen tot

over de grens. In het spoor van de 15,6km gaan we de hellegattrap op en vervolgen de rest van het parcours.

---

27,2 km

---

De grootste afstand wandelt in het spoor van de 21,8km maar maakt een tweede lus op de Rodeberg langs de Kosmossite en passeert 3 maal de rustpost in Loker.