

Zaterdag 23 december 2018 : Kersttocht - Wijtschate

Startplaats :	O.C. De Klaverhulle Schoolstraat 12B, 8953 Wijtschate (Heuveland)	
Afstanden en starturen :	07u30 tot 15u00	6 km & 7,1 km
	07u30 tot 14u00	10,3 & 12,7 km
	07u30 tot 13u00	16,2 km
	07u30 tot 12u00	20,8 km
Aankomst :	Aankomst dient bereikt vóór 17u00	
Inschrijvingsprijs :	Federatieleden :	1,10 EUR
	Niet-federatieleden :	1,50 EUR

Kersttocht – WIJTSCHATE



In Wijtschate, tijdens WOI als 'Whitesheet' uitgesproken door de Britten, werden in maart 2018 archeologische opgravingen gedaan waarbij archeologen een bijzonder intact Duits bolwerk met bijhorende loopgraven ontdekten. Uiteindelijk zijn de stoffelijke resten van 128 soldaten gevonden. Het gaat vooral om Fransen, Duitsers en Britten. De opgraving vond plaats op Hill 80, een groot Duits bolwerk tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarvan de ondergrond na de oorlog vrijwel onaangeroerd bleef. Maar voor de Duitsers er zaten, was de plek even in Frans bezit, in 1914. En op het einde van de oorlog kwamen de Britten. Vandaar dat de slachtoffers die gevonden zijn op de plaats, uit die 3 landen kwamen. Duitsers dus, Fransen en Britten, onder wie 1 Zuid-Afrikaan. De nationaliteiten zijn voornamelijk herkend aan de hand van knopen, die bij de skeletten lagen. Of er van hen ook echt geïdentificeerd zullen kunnen worden, vergt meer onderzoek. Maar ook als ze anoniem blijven, krijgen ze een herbegravenis. Hill 80 (Heuvel 80) was van groot strategisch belang tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de plek van de opgraving zal een woonwijk verrijzen.

6,0 km

De kleinste afstand alleen al krijgt 3 militaire begraafplaatsen op zijn weg.. Derry House Cemetery No. 2, Torreken Farm Cemetery No. 1, Cabin Hill Cemetery. Via 't Helleken, het hoogste punt van Wijtschate genieten we van een weids zicht over de omgeving en stappen terug naar de start.

7,1 km

De 7,1 km gaat langs de kerk weg en duikt het Kampagnebos in. We stoten zowaar op een bunkertunnel die nu omgevormd is tot vleermuizenhol.. We komen uit het bos aan het Wijtschaete Military Cemetery. Hierna lopen we een tijdje langs de drukke Wijtschatestraat, maar de enige zichten op het glooiend landschap en de robuuste Kemmelberg op de achtergrond zouden veel moeten goedmaken. We vervolgen tot aan de Pool of Peace of de Spanbroekmolenkrater, de grootste en meest imposante mijnenkrater in de Westhoek. Een altijd op deze tocht niet te missen aantrekkingspunt van rust en stilte. Hier niet ver vandaan in de schaduw van enkele knotwilgen kregen een 88-tal Britten een eeuwige rustplaats in het Lone Tree Cemetery, ze sneuvelden allen tijdens de eerste dag van de beruchte ontploffing. Op de kruising van de Kruisstraat en de Wulvergemstraat staat deze mooie en prachtig verzorgde kapel ter ere van OLV van Lourdes. We gaan zeker niet onbewogen terug naar de start.



10,3 km

De 10,3km maakt 2 lussen. De lus van de 6km. En een lus door een stuk van het Kampagnebos langs de Kroonaardstraat.

12,7 km

De 12,7km gaat mee met de 7,1km maar wijkt af net voor de Spanbroekmolenkrater om onverhard richting Wulvergem te stappen waar we dankbaar gaan rusten. Na de rust gaan we via de Wulvergemstraat terug naar de start. Bij de Kruisstraat liggen twee mijnkraters, afkomstig van de ontploffing van Britse dieptemijnen op 7 juni 1917. Een derde krater werd in 1972 gedempt. Kruisstraat was één van de 11 locaties langs het front in de Wijtschateboog waar de Britten drie dieptemijnen plaatsten als voorbereiding op een geallieerd offensief. 'Kruisstraat' was de naam voor een sector aan het front in de Wijtschateboog, op de zuidwestelijke rand van de heuvelrug Wijtschate-Mesen. De benaming 'Kruisstraat' is de naam die de Britten voor deze locatie in hun oudste schema voor de mijnen slag gebruikten. In dit schema voorzagen ze dat hier drie mijnen met korte tussentijd ontploften, met de bedoeling om zoveel mogelijk slachtoffers onder de terugtrekkende troepen te maken. De derde krater sloot aan op een perceel bij de Kruisstraat, vandaar de naam voor de plek. Bij de Duitse troepen stond de frontsector bekend onder de naam *Fransecky Hof*.



16,2 km

De 16,2km volgt de 12,7km tot aan de rust in Wulvergem. Na de rust gaan we de Rozenberg op. De Rozenberg is een heuvel gelegen in de omgeving van Ploegsteert en Wulvergem in de Belgische provincie Henegouwen op de grens met West-Vlaanderen. De naam is afkomstig van de familienaam Rozenbois die de grond vroeger in bezit had. De Rozenberg is een onderdeel van de zogenaamde zuidelijke heuvelkam in het Heuvelland, deze bestaat daarnaast uit de Ravensberg, de Zwarte Molen, De Walletjes, de Helling van Nieuwkerke en de Kraaiberg. Ten zuiden van deze heuvelkam bevindt zich het stroomgebied van de Leie, ten noorden van deze heuvelkam ligt de centrale heuvelkam waar onder andere de Kemmelberg deel van uitmaakt. Tussen de zuidelijke en centrale heuvelkam ligt het riviertje de Douve. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond de Rozenberg bij de Britten bekend als Hill 63, die tijdens de Eerste Wereldoorlog een ware Butte Rouge is geweest. Ploegsteert maakt deel uit van de Waalse enclave van Komen-Waasten. Het dorp heeft enkel een Vlaamse naam, al liet de lokale bierhandelaar, bij wijze van grap, een streekbier brouwen onder de naam Queue de Charrue, ondertussen populair in heel West-Vlaanderen. De Britse soldaten, die er vier jaar lang lagen tijdens de oorlog, noemden het "Plugstreet". Je komt in de Enclaveweg/ chemin de l'Enclave en die brengt je door de zogenaamde 'enclave van Mesen'. Om je heen welig boerenland op zandleem. Linksvoor dommelt de Kemmelberg. In de weiden herinneren diepe veedrinkputten aan W.O. I. De Nieuw Zealanderstraat voert ons in de Kortestraat. Ongemerkt ben je heel even op Waals grondgebied. Stilaan komen we terug aan de start.



20,8 km

De grootste afstand gaat gelijk op met de 16,2km. In Wulvergem maken we nog een extra lus om dan samen naar de start te gaan.