

Maandag 1 juni 2020: Wijngaardtocht - Dranouter

Startplaats:	Ontmoetingscentrum "De Klakeye" Dikkebusstraat 236 te Dranouter
Afstanden & Starturen:	06u30 tot 15u00 3,2km en 5,5km en 8,7km 06u30 tot 14u00 13,1km 06u30 tot 13u00 18,1km 06u30 tot 12u00 23,1km 06u30 tot 10u00 29,4km
Aankomst:	De aankomst dient bereikt vóór 18u00
Inschrijvingsprijs:	2,50 EUR (1,00 EUR korting voor federatieleden)

Wijngaardtocht – Dranouter

Belgische wijn is haar plaatsje aan het veroveren tussen de gerenommeerde grote wijnlanden. Door de klimaatopwarming wordt Belgische topwijn realiteit. In de Eurometropool hebben we nog andere troeven. In Heuvelland zorgt het glooiende landschap voor een goede afwatering en dus droge grond. Samen met het zonlicht, de snel opwarmende bodem en de nabijheid van de zee vormt dat een goed microklimaat dat het afrijpen van de druiven stimuleert. Het Heuvelland heeft het voordeel van de hellingen, de invloed van de Noordzee en de bodem met ijzerzandsteen. De combinatie van deze factoren maakt van deze regio een bijzonder wijnbouwgebied. Vandaag zijn er diverse wijnbouwers actief in de streek. Wijnkenner of niet, deze dag wordt er één om niet te vergeten.

3,2 km

Dit parcours is geschikt voor rolstoelgebruikers. In de Victoriastraat, het Dranoutre Military Cemetery, een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. De eerste en enige wijngaard langs dit wandeltraject: 't Koudekot. Het domein wordt in twee delen verdeeld door de Polderbeek die dwars door het domein loopt.. We komen terug aan de start.

5,5 km



De 5,5km start richting Monteberg. We gaan door het Wijngoed Monteberg. In 1996 legt Jean-Pierre Six de kiem voor Wijngoed Monteberg. Een terrein op de zuidflank van de Monteberg, 600 wijnstokken en een goeie dosis pit: die drie ingrediënten liggen aan de basis van een gedurfd experiment op Heuvellandse bodem. Jean-Pierre krijgt al gauw de smaak van de wijnbouw te

pakken en legt zich verder toe op zijn passie. "Een project moet zoals een goede wijn rijpen", aldus de wijnbouwer, en zo wordt het pionierswerk zijn levenswerk. Jean-Pierre heeft ondertussen de fakkel van Wijngoed Monteberg doorgegeven aan een nieuwe generatie. Edward en Katrien, die al jaren meeschrijven aan dit authentiek familieverhaal, bouwen nu met hart en ziel verder aan de droom van hun vader. We kunnen volop genieten van de wijnranken en het uitzicht op Dranouter en de weidse omgeving. Via het recent aangelegde wandelpad komen we onverhard in de Lettingstraat uit en gaan naar de start.



8,7 km

Deze afstand is een combo van de kleinste afstanden, 3,2km en 5,5km met rust in de startzaal.

13,1 km

De 13,1km gaat de eerste kms mee met de 5,5km naar en door het vernieuwde domein van de Monteberg. Na de rust in de startzaal gaan we meteen genieten van het Eeuwenhout, bos- en natuurgebied, in de vallei van de Douvebeek, een mooi voorbeeld van natuurherstel in Heuvelland. Nadat dit bos geroid werd na de Tweede Wereldoorlog werd het onder impuls van de Stichting M. Yourcenar en het Vlaamse Gewest opnieuw bebost met o.a. zomereik, boskers en linde. De zaadboomgaard, die het domein omringt, vormt samen met een graanakker de voedselbron voor tal van overwinterende akkervogels. Een stuk van dit gebied wordt beheerd als graas- en hooiweide. Na het oversteken van de Douanestraat komen we in het domein van de familie Behaegel. Geniet van de magische sfeer die er heerst.. We passeren rakelings de Douvevallei en via 't Koudekot komen we terug aan de start.

18,1 km

De 18,1km start met het 2^{de} traject van de 13,1km maar splitst na het domein Behaegel om door de Douvevallei te gaan. In de luwte van het dal tussen de



Rodeberg en de Zwarteberg – vooral bekend in wielersportmilieus – kunnen we de 18 hectaren van wijndomein Entre-Deux-Monts aanschouwen. Sinds 2005 maakt wijnbouwer Martin Bacquaert hier (vooral) mousserende wijn, maar ook rood en wit maken deel uit van de productie. Het was vader Yves, jarenlang actief in de drankenhandel, die Martin aanraadde om als wijnbouwer in het Heuvelland aan de slag te gaan. Vandaag is Martin fulltime bezig in

de wijngaard, terwijl Yves helpt bij het commercialiseren en bezoekers rondleidt. We gaan rusten in Vakantiehoeve Rodeberg. We doen een lus naar Westouter en passeren het kleine wijngoed De Vallei. Wat verderop ligt het Domein Vidaigne ietwat verborgen in het groen. Zonder twijfel één van de meest idyllische wijngaarden die je in België kan vinden. Er staan amper 1200 wijnstokken. 110 meter boven de zeespiegel geniet Domein Vidaigne van een uitzonderlijk terroir en dankzij het

vakmanschap van Herman en Wivina wordt er kwalitatief hoogstaande wijn gemaakt die ook in de betere restaurants naar waarde wordt geschat. Alleen jammer dat er zo weinig van is... We flaneren nog door de ranken van Entre-Deux-Monts. Je kan de wijngaarden van Entre-Deux-Monts bezoeken zoals heel wat andere wijngaarden. Maar er is ook een unieke manier: via de ... stoeltjeslift. Die voert je namelijk van de ene berg naar de andere en terug, terwijl onder jou de wijngaarden van Entre-Deux-Monts zich onttollen. Bij mooi weer is er nog heel wat ander moois te spotten: de kustlijn, de IJzertoren, de skyline van Ieper en Poperinge. Absoluut de moeite waard! We gaan nog eens rusten.

In Loker, op de uitdeinende flanken van de Rodeberg, passeer je in de Galooiestraat de wijnvelden van Klein Rijselhoek. Omgeven door beschermende hagen, verzorgt



Peter Vandamme hier drie druivenrassen. Regent voor de rode wijn, Cabernet Cortis voor de rosé wijn en Sauvignier Gris voor de witte wijn. In totaal goed voor een 2800 wijnstokken op het domein van +/- 1ha. Peter koos vanaf het begin van zijn project



resoluut voor de puurheid van natuurwijnen. Op vandaag zijn er maar 2 wijnbouwers in België die natuurwijnen verbouwen. Naast Klein Rijselhoek vind je de wijnranken van D'Hellekapelle, in 2009 door Carine Suffis en Michel Dehem aangeplant. Oorspronkelijk 1 ha Chardonnay en Pinot Noir, maar op heden een verdriedubbeling met de aanplanting van nieuwe wijnstokken Auxerrois en Pinot Noir. Ze verbouwen de druiven milieubewust en laten de natuur zo goed als mogelijk haar werk doen met hun hulp. D'Hellekapelle produceert schitterende mousserende, witte en rode wijnen. Naast wijn maken, is er op het domein ook een B&B en restaurant waar veel houten duivelshoofden als decoratie gebruikt worden wat meteen ook de naam van het domein verklaart. We stappen verder door het provinciedomein Kemmelberg, over de flanken van de Kemmelberg naar de prachtige wijngaard van de Monteberg. We genieten van het weidse zicht en de heuvels en nemen een laatste spurt naar het einde om de wijn volop te gaan proeven in de zaal..

23,1 km

We volgen de 18,1km tot aan de rust. Na de rust maken we een uitval naar De Zavelaar. We gaan dwars door het natuurgebied de Scherpenberg naar wijngaard De Zavelaar, op de heuvelrug 'Zavelaar'. De wijngaard is ontstaan door een unieke samenwerking tussen houthandelaar Stefaan Decadt uit Vlamertinge, en wijnbouwer Martin Bacquaert van het wijndomein Entre-deux-Monts uit Westouter. Na een tweede rust gaan we samen met de andere afstanden terug naar Dranouter.

29,4 km

De grootste afstand maakt 2 lussen vanuit Vakantiehoeve Rodeberg. De lus naar Westouter en de lus naar De Zavelaar. De full monty dus qua wijngaarden!

In de startzaal zijn er 3 Heuvellandse (Monteberg en Entre-Deux-Monts en Klein Rijselhoek) wijnen te proeven. Per glas aan de bar of/en per fles in de clubwinkel. Ze zijn het zeker waard om eens te proberen!