

## Zondag 14 november 2021 - Hellegattocht – De Klijte

**Startplaats:** Ontmoetingscentrum " De Fontein "  
Dikkebusstraat 30  
8954 HEUVELLAND (De Klijte)

**Afstanden & Starturen:** 07 u tot 15 u: 4,3 km & 6,6 km (geen rustposten)  
07 u tot 15 u: 9,9 km  
07 u tot 15 u: 12,4 km  
07 u tot 13 u: 15,7 km  
07 u tot 12 u: 21,9 km  
07 u tot 11 u: 24,6 km

**Aankomst:** De aankomst dient bereikt vóór 17u00.

**Inschrijvingsprijs:** 2,50 EUR (1,50 EUR voor federatieleden)

### Hellegattocht – De Klijte

Een getuigenheuvel of Diestiaanheuvel is in Vlaanderen de benaming voor een heuvel



met een bepaalde geologische oorsprong. De 125 meter hoge Scherpenberg is één van die fraaie getuigenheuvels in Heuvelland. Vanaf zijn flanken is het volop genieten van de prachtige vergezichten op de Kemmelberg en het dorp Loker, en op het schilderachtige landschap tussen die beide plaatsen. Aan de noordelijke flank van de Scherpenberg ligt het dorp De Klijte, met een fotogenieke lindendreef die naar het pittoreske kerkje leidt. In De Klijte heb je overigens een heel mooi vergezicht op Ieper. De Scherpenberg is een wat bijzondere bult in het Heuvellandse

landschap: eenzaam steekt hij uit boven een prachtige dalvallei aan de oostkant en uitgebreide wijngaarden aan de zuidwestelijke kant.

**4,3 km**

De kleinste afstand volgt de wijngaard Zavelaar. Met zicht de start.



Dikkebusstraat en passeert de op Ieper en Poperinge gaan we naar

---

**6,6 km**

---

We starten via de Zavelaarstraat en genieten van het zicht op de Scherpenberg en de wijngaarden van de Zavelaar links en rechts. Ze brengen je tot aan start terug.

---

**9,9 km**

---

De 9,9km gaat mee met de 6,6km. Vanaf de Scherpenberg is er uitzicht op het bronhoofd en de diep ingesneden bedding van de Bruilloosbeek die verderop in de Kimmelbeek uitmondt. In de volksmond Klein Zwitserland genoemd. De beboste berg ligt middenin een idyllisch landschap met bosjes en weiden. De talrijke bronnetjes zorgen voor een schat aan voorjaarsbloemen en beekjes vloeien zigzaggend het hellende landschap in. De variëteit van de Scherpenberg is een grote troef en weet zowel dier als mens te verleiden. We gaan rusten in Loker. We nemen nog een kijkje, via de Oude Bellestraat, naar de wijnranken van Entre-Deux-Monts en vervolgen onze weg met de 6,6km.



---

**12,4 km**

---



De 12,4km laat de kleinste afstanden vlug in de steek en maakt een ommeweg naar de rust in Loker met zicht op de Kimmelberg. Het aantal wijnbouwers neemt zienderogen toe in Heuvelland maar de ranken van Klein Rijselhoek zijn reeds een vertrouwd beeld in deze omgeving. Na de rust duiken we onverhard langs het Hellegatbos en de Kosmos naar de Hellegatstraat. In het spoor van de 9,9km gaan we naar de start.

---

**15,7 km**

---

De 15,7km gaat met de 9,9km naar de rust in Loker. Deze zal van pas komen om in het Hellegatbos de halve hellegattrap te bestijgen.. Na de klim zorgt de afdaling tot aan de rust in de Rodeberghoeve dat we terug op adem kunnen komen. We gaan richting Westouter maar duiken het Woestenhof in. We vervolgen onze weg langs het bos en maken ons klaar om de Scherpenberg over te gaan. Vergeet zeker niet te genieten van als het moois om je heen! Voldaan komen we aan de start.

---

**21,9 km**

---



De 21,9km doet na de rust in de Rodeberghoeve een lus door het Hellegatbos en neemt de andere helft van de hellegattrap voor zijn rekening. Meteen gevolgd door de Baneberg.. We komen op adem tijdens de afdaling en duiken met een fabuleus zicht op de Kemmelberg, de schitterende Douvevallei in al flirtend met de Franse grens maar geen paniek, we blijven mooi in Belgenland. Voor speciale knotbomen is dit het mekka: ooit elders een knothazelaar of knotlijsterbes gezien? Hier staat ook de dikste knotwilg van Vlaanderen. Na de passage langs de wijngaard van Entre-Deux-Monts mogen we opnieuw rusten in de Rodeberghoeve. Na de rust werken we het parcours af met de 15,7km.

---

### 24,6 km

---

De grootste afstand wandelt in het spoor van de 21,9km maar neemt in het begin eerst een afslag naar de Diepestraat. Het is hier zalig wandelen, met prachtige vergezichten en de Kemmelberg als blikvanger. Het is nog herfst dus volop paddenstoelenseizoen. In het bos is een paddenstoel zeer nuttig omdat hij afgevalen bladeren verteert. Er zijn heel wat mooie exemplaren te vinden. **Maar** ... kijken mag, plukken niet en opeten nog veel minder!