

Maandag 22 april 2019 : Kemmelbergtocht – Kemmel

- Startplaats :** O.C. De Gaper
Reningelststraat 35
8950 Heuvelland (*Kemmel*)
- Afstanden en starturen :** 07u00 tot 15u00 5,3km & 9,0km & 11,8km
07u00 tot 14u00 16,9km
07u00 tot 14u00 19,4km
07u00 tot 12u00 23,7km
07u00 tot 11u00 30,4km
- Aankomst :** Aankomst dient bereikt vóór 18u00
- Inschrijvingsprijs :** Federatieleden : 1,50 EUR
Niet-federatieleden : 2,50 EUR

Kemmelbergtocht – Kemmel



De Kemmelberg is met zijn 156 m de hoogste top van Vlaanderen en wellicht de meest gekende 'berg' in de Westhoek en West-Vlaanderen. Het provinciedomein is 148 ha groot. De Kemmelbergtocht is ideaal om de wijde omgeving van dit natuurgebied te verkennen. Geniet van de schitterende panorama's over West- en Frans Vlaanderen. Liefhebbers van bloeiende wilde hyacinten hoeven ook niet per se naar het Hallerbos om de paarse bloemen te zien, ook op de flanken van de Kemmelberg kan deze ware kleurenpracht bewonderd worden. De paarse bloemen bloeien slechts een paar weken. Snel zijn is dus de boodschap. In sommige streken worden ze '**blauwe kousjes**' genoemd en in andere, minder poëtische regio's '**snottebellen**', omwille van het slijm dat uit de stengel komt. Als ze met velen zijn, kunnen ze een bos omtoveren tot een magisch paars tapijt en hun fans van over de hele wereld betoveren. Ze verspreiden ook een zalige geur. Een lust voor de zintuigen.

5,3 km

We gaan naar de Nieuwstraat en door de Willebeek wijk. De Terrierstraat leidt ons onverhard langs de Lettenberg of Calvarieberg. In de westelijke flank van de Lettenberg bevinden zich een viertal betonnen schuilplaatsen, gegoten op een bekisting van golfplaten. Vermoedelijk zijn ze onderling met



mekaar verbonden door een tunnelsysteem.. Eén bunker is ingericht als schuilplaats voor vleermuizen. We rusten in De Linde. Na de rust gaan we even door het Warandepark, in 1946 in de kadastrale legger als "lusttuin" omschreven, en omstreeks 1926 aangelegd in landschappelijke stijl met riant karakter. We passeren onderweg

ook het domein van Geelhand de Merxem. Iets verderop zien we Kemmel Chateau Military Cemetery, een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. Er zijn 170 Britse begraafplaatsen rond Ieper. Reden is dat de Britten beslist hadden om niet te repatriëren. Elke dode werd dus begraven op de plaats waar hij stierf. Belgisch grondgebied weliswaar maar de begraafplaatsen zijn eigendom van de Britten. Voorwaarde was dat er minstens 40 grafzerken moesten zijn. Overal ligt er wel een onbekende soldaat met opschrift *Soldier of the Great War known unto God*. In de Westhoek werden ongeveer 105 000 Britse soldaten vermist met slechts 75 000 graven van onbekende soldaten... Tijd om af te sluiten!

9,0 km

Deze afstand volgt de 5,3km maar splitst aan de Lettenberg. Een trapconstructie brengt ons via de Kinderput naar het hoogste punt van West-Vlaanderen. De naam kinderput is afkomstig van de legende van het Peerdeken Malagijs, een verhaal over drie jonge dochters uit Ieper en een klein paard zonder leidsman. De Beukelaarstraat brengt ons rond de Kemmelberg en voert ons naar de rust. Na de rust volgen we de 5,3km naar het einde.



11,8 km

De 11,8km volgt de 9,0km maar werpt eerst nog een blik op het Ossuaire Français. Een Franse begraafplaats bestaande uit 4 massagraven waarin 5294 gesneuvelde Franse soldaten rusten. Een laatste maal laten we ons



oog vallen op het bekoorlijke glooiend landschap om daarna onze aandacht te richten op de top van de Kemmelberg waar sinds 1932 een gedenkzuil staat als herinnering aan de vele Franse gesneuvelde soldaten. Zij vochten hier in april 1918 tijdens de Slag om de Kemmelberg. Dit 'Monument aux Soldats Français' symboliseert de Romeinse overwinninggodin Victoria. De gedenkzuil wordt daarom vaak 'Den Engel' genoemd. Dit monument

kijkt neer en waakt over de zielenrust van de vele jonge gesneuvelde soldaten. Toch weer een plaats om tot bezinning te komen.. Al dit leed wordt snel vergeten bij het aanschouwen van de wijngaarden van de Monteberg. We vervolgen onze weg na de rust via het Warandepark tot het einde.

16,9 km

Volgt de 11,8km maar splitst op de Monteberg om te gaan rusten in Dranouter. Dranouter, gekend van het gelijknamige muziekfestival, telt maar een paar straten. Het dorp van ongeveer 700 inwoners ligt tegen de flank van de Monteberg. Centraal in het dorp de Neogotische Sint-Jan-de-Doperkerk. We draaien een rondje in Dranouter en komen door de wijngaard van de Monteberg. Via de trapconstructie aan de Hollemeersch gaan we nog eens rusten in De Linde. Het einde is vanaf nu in zicht..

19,4 km

Deze afstand heeft het genoeg om de Kemmelberg tot tweemaal toe over te gaan. Volgt de 16,9km maar laat na de rust in Dranouter de Monteberg voor wat het is en gaat via de Renteweg naar het Hooghof en tot de rust in De Linde. Na de rust gaan we het Speelbos door en klimmen voor een 2^{de} maal de Kemmelberg op. De wereldberoemde schilder Rubens zou bij een doorreis ooit gezegd hebben: 'Dit is het oog van Vlaanderen'. Na de trappen aan de Hollemeersch en het Warandepark komen we voldaan aan de start terug.

23,7 km

De 23,7km volgt de 16,9km maar neemt nog een extra doorsteek erbij met rust in Nieuwkerke. We houden even stil bij de Pont D'Amour waar ooit stoomtreinen boven denderden... Nu een geliefkoosd plekje voor... ach het woord zegt het zelf! Er hangt sowieso liefde in de lucht! We stappen naar de Noordhoek. En sluiten na de rust in De Linde aan bij de andere afstanden om samen het parcours af te werken.



30,4 km

Deze afstand volgt de 23,7km maar klimt na de rust in De Linde een tweede maal de Kemmelberg omhoog in het spoor van de 19,4km.

