

Maandag 10 juni 2019: Wijngaardtocht - Dranouter

Startplaats:	Ontmoetingscentrum "De Klakeye" Dikkebusstraat 236 te Dranouter		
Afstanden & Starturen:	06u30 tot 15 u	3,2km en 5,6km en 8,9km en 11,7km	
	06u30 tot 14 u	14,8km	
	06u30 tot 12 u	22,4km	
	06u30 tot 11 u	30,4km	
Aankomst:	De aankomst dient bereikt vóór 18u00		
Inschrijvingsprijs:	2,50 EUR (1,00 EUR korting voor federatieleden)		

Wijngaardtocht – Dranouter

Door de wijngaarden in Heuvelland... Want goede wijn is al lang niet meer alleen voorbehouden aan de zuidelijkere landen: Vlaanderen heeft maar liefst 129 wijnbouwers die samen zo'n 845.000 liter wijn produceren. De druivensoorten die vroeger groeiden in de Franse Bourgogne, gedijen door de opwarming van de aarde nu beter in de Vlaamse heuvels. Volg de wandeltocht door een aantal wijngaarden die Heuvelland rijk is en geniet van het uitzicht over het pittoreske landschap én proef de beste soorten in de startzaal. Wijnkenner of niet, deze dag wordt er één om niet te vergeten.



Het Heuvelland heeft het voordeel van de hellingen, de invloed van de Noordzee en de bodem met ijzerzandsteen. De combinatie van deze factoren maakt van deze regio een bijzonder wijnbouwgebied. Vandaag zijn er diverse wijnbouwers actief in de streek.

In hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge werden in september 2018 de beste Belgische wijnen van het jaar verkozen, een jaarlijkse hoogdag voor de wijnliefhebbers. De West-Vlaamse wijnen kunnen rekenen op steeds meer erkenning van experts. Een 60-tal professionele sommeliers proefde er meer dan 100 wijnen uit heel het land, van zowat 35 verschillende wijndomeinen. De Belgische wijnbouw doet het de jongste jaren prima. Er is

dus meer dan de Franse wijnen. Volgens kenners mogen de Belgische wijnen absoluut hun plaatsje opeisen tussen de klassieke toplanden. Entre-Deux-Monts uit Heuvelland haalde 3 gouden medailles met zijn Pinot 2017, Bacquaert Brut 2015 en Wiscoutre Rosé 2016. Wijngoed Monteberg pakte zilver met zijn Pinot gris 2017.

3,2 km

Dit parcours is geschikt voor rolstoelgebruikers. Voor een rondje in het heengaan met de eerste en enige wijngaard langs dit wandeltraject: 't Koudekot. Het domein wordt in twee delen verdeeld door de Polderbeek die dwars door het domein loopt. En in de terugkeer De Doedelzakspeler, geschonken ter gelegenheid van de 30ste editie van het Folkfestival in 2004. Het is een realisatie van Johan Lemenu en Alex Verrecas. Het 5 meter hoge beeld stelt een volksmuzikant voor met een doedelzak, het instrument bij uitstek voor de folkmuziek.. We komen terug aan de start.

5,6 km



De 5,6km start richting Monteberg. We krijgen een nieuw stuk wandelpad aangeboden dat rakelings passeert langs het Wijngoed Monteberg. We kunnen volop genieten van de wijnranken. Ruim 20 jaar geleden, in 1996, werden daar de eerste wijnstokken aangeplant op de zuidhellingen van de Monteberg en de Kimmelberg, beschermd door de bossen in het noorden. Inmiddels is de wijngaard 7 hectare groot en groeien er maar liefst 10 druivensoorten. Bij het Wijngoed Monteberg wordt niet zomaar wijn gemaakt: hun pinot gris won in 2017 en 2018 de zilveren medaille in de categorie Beste Belgische Wijn. We steken de Lettingstraat over en komen in het Provinciaal domein Kimmel en bewonderen niet alleen het fantastische zicht op Dranouter en Loker maar ook op onze Vlaamse heuvels en la douce France. We passeren Jeff's Valley en stappen naar

het einde.

8,9 km

De 8,9km laat de Monteberg aan zich voorbij gaan en slaat links af in de Koenraadstraat. We zien de kerk van Loker al opduiken maar duiken naar links de Hofstraat in. We passeren de wijngaard van D'Hellekapelle met een aanplant van 8500 stokken Pinot Noir, Chardonnay en Auxerrois. Michel Dehem maakt er houtgelagerde wijnen van, alsook mousserende 'papillon'. Iets verderop zien we Klein Rijselhoek. Peter Vandamme is de verdediger van natuurwijnen. Hij verbouwt resistente rassen op een milieuvriendelijke manier. De boutade "alles komt terug", gaat ook op voor de Vlaamse wijnbouw. Na een bloeiperiode in de middeleeuwen, verdwenen de wingerds uit onze gewesten. Maar vandaag staan ze er weer. Met het wijngoed Klein Rijselhoek in Heuvelland draagt Peter Vandamme zijn duurzaam steentje bij tot die revival. Na de rust kunnen we ons verlustigen aan de Douvevallei. Een deel van de Douvebeek trekt in het Heuvelland de grens tussen België en Frankrijk. In dit prachtig stroomgebied van de Leie ligt zo'n 63 hectare natuur en bos. Eind jaren '90 onderging het gebied een gedaanteverandering door aankopen. Prikkelraden worden opgerold waardoor hagen vrij uitgroeien tot ruige struwelen. Begrazingszones zorgen ervoor dat de vroegere scherpe perceelgrenzen vervagen. Door de talloze houtkanten en hagen, knotbomenrijen en holle wegen waan je je zo een paar eeuwen terug. Vlakbij zie je de oude conciërgewoning van het kasteel en de restanten van een oude





sluis voor het water van de vijver van het kasteelpark. We trekken door het Eeuwenhout. Wie dit gebied bezoekt, zou haast geloven dat de tijd er is blijven stilstaan. De holle wegen, knotbomenrijen, houtkanten en hagen ademen een sfeer van lang vervlogen tijden uit. Het is een samenspel van bos, bloemige weiden en akkertjes. In deze sfeer komen we opnieuw aan de start.

11,7 km

De 11,7km loop volledig in het spoor van de 8,9km maar krijgt als toemaatje de Monteberg met zijn mooie wijngaarden.

14,8 km

De 14,8km neemt het traject van de 11,7km maar gaat na de rust in Loker op verkenning door het Wijngoed Entre-Deux-Monts. We gaan de grens over vooraleer het domein Behaegel binnen te treden. We vervolgen naar het einde met de rest van de wandelaars.



22,4 km

De 22,4km trekt na de 1^{ste} rust in Loker door het Hellegatbos verder tot in Westouter. We passeren Wijngoed De Vallei. Jacques Gruson en zijn vrouw Annie Wyffels kijken vanuit hun woonkamer uit op de wijngaard. In De Vallei werken Jacques en Annie volledig biodynamisch. We stappen langs het natuurdomein de Broekelzen tot aan Domein Vidaigne.



Zonder twijfel één van de meest idyllische wijngaarden die je in België kan vinden. Er staan amper 1200 wijnstokken. 110 meter boven de zeespiegel geniet Domein Vidaigne van een uitzonderlijk terroir en dankzij het vakmanschap van Herman en Wivina wordt er kwalitatief hoogstaande wijn gemaakt die ook in de betere restaurants naar waarde wordt geschat. Alleen jammer dat er zo weinig van is... Na de 2^{de} keer rusten gaan we samen met de 14,8km mee naar het einde.

30,4 km

De grootste afstand maakt 3 lussen vanuit Loker. Volgt het parcours van de 22,4km maar maakt nog een extra lus na de rust in Loker naar De Zavelaar. De full monty dus qua wijngaarden! We gaan dwars door het natuurgebied de Scherpenberg naar wijngaard De Zavelaar, op de heuvelrug 'Zavelaar'. De wijngaard is ontstaan door een unieke samenwerking tussen houthandelaar Stefaan Decadt uit Vlamertinge, en wijnbouwer Martin Bacquaert van het wijndomein Entre-deux-Monts uit Westouter.

In de startzaal zijn er 3 Heuvellandse (Monteberg en Entre-Deux-Monts en Klein Rijselhoek) wijnen te proeven. Per glas aan de bar of/en per fles in de clubwinkel. Ze zijn het zeker waard om eens te proberen!